

# MIRAKLERNES TID ER FORBI ?



Af: Kinesiolog og dyrlæge

Ellen Serup

## Miraklernes tid er forbi???

**Dette var en foruroligende tanke, der pludselig kom dumpende til mig, da jeg var på kursus med den amerikanske forsker Jim Oschman. Han er biofysiker og interesserer sig for, hvilke forsøg, der er udført med relation til alternative behandlingsmetoder.**

Ifølge hans og andres forskning er der noget, der tyder på, at kroppen - foruden den kommunikation, der foregår via nervebanerne - har et sideløbende system, der er meget hurtigere. Han nævnte bl.a. et forsøg (af Cho et al.) med en person i et total mørkt rum, hvor der pludselig blev udløst en blitz. Ved hjælp af MRI-scanning konstateredes, hvilken del af hjernen, der blev aktiveret ved det pludselige lysindtryk, samt den tid, der gik, fra lyset blev tændt, til der konstateredes aktivitet i synscentret.

Bagefter forsøgte man - med forsøgspersonens øjne total afskærmet fra lys - at aktivere et akupunkturpunkt. Dette punkt på lilletåen har ifølge gammel kinesisk tradition relation til synet. Når man satte nålen i, fandt man samme reaktion i hjernen, som ved lyspåvirkningen. Det mest opsigtsvækkende ved forsøget var, at tiden, der gik, fra nålen blev sat i, til man kunne måle en aktivitet i synscentret, var på 7 millisekunder. Og egentlig vidste man ikke, om det faktisk gik hurtigere, idet scanneren ikke var i stand til at måle en kortere tid. Ifølge de fysiologiske mekanismer, vi kender i dag, kan selv de allerhurtigste nervebaner ikke klare denne transport af information fra tåen til hjernen på under 15-19 millisek. (100 m/sek.)

Vi diskuterede, om det er dette system, der ved

en kinesiologisk test får musklen til at reagere, for hvis man begynder at lade hjernen blande sig, reagerer musklen ikke efter hensigten. Han mente ja.

I et andet forsøg havde man givet en blind person 20 små plader med hver sin farve, og bedt ham om at fortælle farverne på dem. Alle svarene var rigtige. "Jeg gættede bare" var hans svar, da man spurgte ham om, hvordan han gjorde. Kunne han alligevel opfatte farver? Og hvordan?

Der foregår i USA forsøg med at lære lamme personer at aktivere dette andet kommunikationssystem. Dvs. at en lam person kan lære at gå. Og det gør de så - uden et fungerende nervesystem.

Og så var det, at tanken kom dumpende: er miraklernes tid forbi? Har der aldrig fandtes mirakler? Var Jesus "bare" en dygtig person, der lærte en lam, blind eller syg person at aktivere dette "andet" kommunikationssystem? Er det bare et spørgsmål om tid, før vi har lært at forstå og anvende det?

Den måtte jeg lige sunde mig på, så jeg startede ikke diskussionen, men lyttede blot opmærksomt videre. Stille og roligt fik han opbygget et fysisk billede af kommunikationssystemet, hvilket kunne forklare mange af de fænomener, der i dag ikke er mulige at forklare ud fra eksisterende teorier.

Som en lille krølle på historien om MRI-scanning af synscentret fortalte Jim Oschman, at det også kunne aktiveres blot ved at tænke på det pågældende akupunkturpunkt! Nu havde han lige lært os, hvordan kroppens kommunikation kunne foregå - for blot straks at fortælle os, at der alligevel er meget, vi ikke ved. Han mente, at hvis de kemiske processer, der sker i cellen, skulle være opstået og have forløbet spontant, så ville vi end ikke være nået til bakteriestadiet endnu.

Jim Oschman instruerede os i at heale os selv og hinanden - og det gjorde vi så. Vort arbejdsredskab var lyset i hjertet, kærligheden. Han stillede ikke selv alle spørgsmålene, men han fik os til at stille dem til os selv og hinanden:

*Hvem har skabt lyset, kærligheden? Med hvilket formål? Er det menneskets livsopgave at få kærligheden til at yngle?*

Selv om jeg følte, at jeg var klogere, da jeg gik, end da jeg kom, så opgav jeg dog tanken om, at miraklernes tid skulle være forbi. Miraklerne var bare blevet nogle andre - og større.

Da Albert Szent-Györgyi (1893-1986), der vandt en nobelpris i 1937, på et senere tidspunkt sagde: "Livet er for hurtigt og underfundigt til, at det kan forklares ved langsomme kemiske reaktioner og nerveimpulser", vedtog man, at han vist var ved at være senil.

Det var en fornøjelse at se en person jonglere med fysiske, psykiske og spirituelle emner med en naturlighed, som var det tennisbolde. Det er der ikke mange, der kan og tør - endnu.

Kurset foregik på engelsk og var arrangeret af Stanley Rosenberg.

*Jim Oschman: Energy medicine in therapeutics and human performance 2003*

*Jim Oschman: Energy medicine: the scientific basis 2000. [www.energyresearch.us](http://www.energyresearch.us)*

*Cho et al. 1998, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 95, Issue 5,*

*2670-2673, March 3. Forsøget kan findes på [www.pnas.org](http://www.pnas.org)*